

CUMA
SOHBETİ

Bu sayfa Adıyaman Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.

CUMA
SOHBETİ

DİN İSTİSMARININ BOYUTLARI

Toplumun olduğu her yerde bir dine inanma ihtiyacı ve bağlanma gereksinimi öteden beri var olagelmıştır. Dinsiz toplum yok gibidir. Çünkü din, insanın zihnini kemiren varlık ve anlam arayışına yönelik içinden çıkamadığı sorulara cevap veren bir değerler sistemidir. Ve her din, bu sorulara verdiği cevaplar nisbetinde rüşdünü isbat eder. Bu noktada Yüce Allah, her iki dünya mutluluğunu sağlama ve yaşanabilir bir dünyanın gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz olan değerler sistemini son olarak Kerim Kitabı Kur'an'da ifade etmiş, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Rabbin denetiminde bir terbiyeyle yetişen en son peygamber Hz. Muhammed (sav)'in örnek alınmasını emretmek suretiyle bir model insanlığa sunmuştur.

Bu model, Kur'an ve Sünnet çerçevesinin dışına çıkılarak anlaşılmasına ve yaşanmaya çalışıldığında din istismarı şeklinde tebellür etmektedir. Mekke'nin fethinde Müslüman olan, Huneyn savaşına katılan ve Hz. Peygamber (sas)'in ganimetten yüzer deve verdiği kişilerden biri olan Uveyne b. Hınsın, Taif muhasarasına katılma amacının Sakifli bir cariyeyle evlenmek olduğunu yanbaşındaki arkadaşına söylemesi, Akra b. Habis'i yanına alarak önce Hz. Ebubekir'den ve daha sonra Hz. Ömer'den büyük bir cüret göstererek bir şeyler istemesi, Hz. Ömer'in tavizsiz tutumuyla karşılaşması kolay yoldan kazanç sağlamanın aracı haline indirmediği dinin, dini değerlerin istismarının bizzat Hz. Peygamber (sas)'in sağlığından itibaren yapıldığının en somut örneğidir.

Hz. Peygamber (sas)'den günümüze kadar bir kısım cemaat, tarikat, mezhep, meşrep amaçlarını gerçekleştirme uğruna bilerek veya bilmeyerek din istismarı yapmışlardır. Halihazırda bir cemaat bu din sömürsünü hizmet parolasıyla Allah ve Peygamber'le aldatmak üzerinden yaklaşık elli (50) yıl sürdürülmüştür. Bu kadar sürede deşifre olamayışları üzerinde ciddiyetle durulması gereken apayrı bir husustur. Cemaat bağları, sorgulayan, araştıran, aklı kullanmayı emreden yüzlerce ayetten, Kur'ani ve Nebevi okumalardan bilinçli olarak uzaklaştırılmıştır. Artık ortada örnek alınması ve yaşanılması gereken Muhammedi ahlak yoktur. Kişi kültürünün, yani cemaat liderinin ahlakı, müntesipleri için tek ve vazgeçilmez bir örneklik teşkil eder. Bu haliyle cemaat lideri, Hz. Peygamber (sas)'in önüne geçirilmiştir. Bu durum sadece cemaat kitaplarının okunması, başka hiçbir kitabın okunmaması, bol bol ağlama seanslarının olduğu videolarla beyinlerin iğdiş ettirilmesi, ipotek altına alınması, harikulede olayların bizzat kerametvari bir şekilde kendi üzerinde gerçekleştiği dair masalları, hurafeleri; vaktiyle Kabe'de bulunması, o günkü koşullarda günümüzdeki gibi Kabe'nin çevresinin temiz olmayışı, sivrisineklerin bolca oluşu ve on beş (15) gün Kabe'den bir yere ayrılmayışı ve sivrisineklerin kendini

ısırmayışı, ikiyüzlü şizofrenik, ve sürekli takip ediliyorum endişesiyle yaşayan paranoyak güdümlü bir unsur haline dönüştürülmüş robot, maket şahsiyetleri gibi geri dönüşümünün sağlanması çok zor atık karakterleri beraberinde getirmiştir.

Dar'ül- harp kılıfıyla amaca giden her yol ama istisnasız her yol mübah kabul edilmiştir. Gücü ele geçirene kadar, belli makam, mevkilere gelinceye kadar karşı tarafa şirin görünme adı altında gereğinde namazların kılınamayabileceğine, içkinin içilebileceğine, oruçun tutulamayabileceğine, tesettürün açılabilmesine dair fetvalar rahatlıkla verilebilmiştir. Hangi yetki ve sıfatla bu fetvaları verdiği dair kendisine soru sorma cüreti gösterilememiştir. Çünkü bu cemaat liderinin Mehdi (!) olduğuna yıllardır inanılmış, hatta bu yönde cemaat müntesibi bir hakim tarafından karar çıkarılmış, bu sıfatla bu şahıs Allah'la konuştuğunu, Hz. Peygamber (sas)'le uykuda ve yakaza haliyle görüştüğünü, Hz. Peygamber (sas)'le beraber seksenbir (81) ilin cemaat evlerini gezdiğini, sohbet halkasına Hz. Aişe anamızın çay dağıttığını, Hz. Peygamber (sas)'in Türkçe Olimpiyatları seyretmek üzere stada geldiğini, tweetleri ikiye katlamanın Nebevi emir olduğunu gayet rahat bir şekilde söyleme cüretinde bulunabilmiştir. Bu yetmemiştir. Şefkat tepe dizisinde Hz. Peygamber (sas)'i kamyonu ışık süzmesi şeklinde indirme seviyesizliğini dahi göstermiştir.

Kırk yıldır soru çalıp hak etmedikleri halde bu noktalara gelmeleri, yüzbinlerce insanın alın terini çalmaları, kendilerinden olmayanlara kumpaslar kurarak, iftiralara atarak, yalanlar söyleyerek çalıştıkları kurumda barındırmamaları, devlet kadrolarını sadece kendilerine parsellemeleri bu şekilde devleti ele geçirmeye çalışmaları insani, vicdani, ahlaki bir kimlik olmadığı gibi İslami bir kimlik hiç değildir.

Dinlerarası diyaloga ehl-i kitaptan evlendirilmek suretiyle kurban edilen üniversiteli kızlar, cemaatin önde gelenlerine hizmet adı altında muta nikahı kılıflı peşkeş çekilen ve daha sonra kumpasta cinsel obje olarak kullanılan beyaz gelinlik hayalleri suya düşürülen körpeçik üniversiteli kızlar, açık artırma usulüyle zoraki toplanan paralar, askerlere rütbelerin sembolik olarak cemaat lideri tarafından takılması, biat yeminin yaptırılması, en mahrem odalara kadar devletin en başından en alt kademesine kadar yapılan dinlemeler, böcek yerleştirmeler, video kayıtları vb. bunların hepsi ama hepsi din hizmeti altında dini değerlerin istismarı şeklinde gerçekleşmektedir.

Halbuki bu cemaat müntesipleri cemaat liderini değil, Hz. Peygamber (sas)'i kendilerine örnek alsalardı ve Kur'ani okumalar yapsalardı, şunu görecekerdi: Allah'ın emri gereği, Allah Resülü (sas)'nin savaşta dahi (korku namazı derler) iki grupta; birinci grup gelir bir rekat namazı cemaatle kılar, ikinci grup cepheye durur... (Nisa

suresi 4/ 102) cemaatle namaz kıldığını, namaz, oruç, zekat vb. ibadetler ve hırsızlık, içki, iftira, yalan, ikiyüzlülük gibi ahlaki emirlerde herhangi bir tasarrufta bulunmamış, Kur'ani çerçevede bir model olarak kalmıştır.

Ayrıca himmet ve hizmet adı altında toplanan yardım paralarının, zekatların, sadakaların, kesilmeyen kurban paralarının bir bölümünün, ABD Başkan adaylarından Hillary Clinton'a bir (1) milyon dolar seçim kampanyasına destek olarak sunulması ve İngiliz vekillerden Sir Edward Garnier'e yüz on beş bin (115) pound'un Türkiye aleyhine raporlar yazması karşılığında verilmesi çok düşündürücü olduğu gibi bir o kadar da üzücüdür. Bunun örnekleri bir hayli çoktur.

Bu milletin, halkın vergileriyle alınan tankların, helikopterlerin, uçakların yine bu milletin, halkın din adına, mukaddesat adına cemaate verdiği zekat, sadaka ve yardım paralarıyla okuyan, yetişen, meslek sahibi olan cemaat mensubu askerler, komutanlar tarafından tankların paletleriyle ezilmeye çalışılması, helikopterlerden kendi insanı üzerine mermiler yağdırılması, savaş uçaklarıyla kendi meclisine bombalar atılması, emniyet binalarının kullanılmaz hale getirilmeye çalışılması, körpeçik genç bedenlerin zırh delici mermilere maruz kalması vb. hususlar bu ülke insanın geçmişinin hiçbir döneminde görmediği, duymadığı, yaşamadığı ve hala da inanmakta zorlandığı bir gerçektir. Bayraksızlaşmaya, vatansızlaşmaya, marşsızlaşmaya, ezansızlaşmaya yönelik hadisenin gerçekleşmesinde rol alanların din adına, dini değerler adına bunu yapmaları din istismarının boyutlarını göstermesi açısından en somut ve en tehlikeli örneklerdir.

Bu noktadan sonra hala bu cemaat taraftarlığı ve sempatanlığı yapmakta ısrarcı olmak yapılan bu yanlışların, işlenen cinayetlerin ve günahların, vatana ihanet edenlerin safında olmakla eşdeğerdir. Çünkü artık ortada eli kana bulanmış, vatanına ihanet etmiş, mutasyona uğrayarak terör örgütü haline gelmiş bir yapı vardır. Zaten bu örgütün liderinin bugün Mısır televizyonu aracılığıyla uluslar arası güçlere seslenerek Türkiye'ye bir operasyon düzenlenmesini ve Cumhurbaşkanı'nın indirilmesi lazım geldiğini söylemesi en açık örnektir.

Bilgi, hikmet, ahlak, adalet, fazilet, şefkat, merhamet yüklü Kerim Kitabımız merkez üs, onun canlı örneği Hz. Peygamber (sas) modelimiz, ondört asırlık tecrübe ve miras desteğimiz ve akıl da yol işaretlerimiz olmalıdır. Bu çerçevede din istismarına karşı bir bariyer oluşturacak, kişi kendi gibi bir faninin kulu ve kölesi olmayacaktır.

Harun DOĞAN

İl Vaizi

harun_dogan23@hotmail.com